

PLUSLEZER Tekst Laura van der Meer Foto Eric Fecken

De mening van Conny Haagmans (61) uit Rijswijk

‘De nachtmis maakt mijn kerst als niet-gelovige pas compleet’

Het bijwonen van de kerkdienst in de kerstnacht is voor mij een moment van rust en bezinning. Ik geef er niet zo zeer een religieuze betekenis aan, want van huis uit heb ik het christelijk geloof niet meegekregen. De rest van het jaar kom ik niet in de kerk, maar voor mij is kerst pas compleet met de nachtmis in de kerk.

Veel mensen vinden dat misschien hypocriet, maar voor mij is het nu eenmaal zo. Ik geniet overal van. Van de mensen die zich mooi aangekleed hebben, het orgelspel en de liedjes. En dan thuis nakletsen aan een mooi versierde tafel. De kerk zelf geeft mij een fijn nostalgisch gevoel. De koude tocht, de ongemakkelijke banken, het kaarslicht...

Wat ik ervaar zal beslist voor meer mensen gelden, want elk jaar zit de kerk tijdens de nachtmis helemaal vol. En ik ben vast niet de enige bezoeker die geen geloof aanhangt.

Ook al ben ik zelf niet religieus, ik ervaar het geloof in grote lijnen wel als iets positiefs. Het kan nooit kwaad om te leren goed te zijn voor je medemens en voor jezelf. Maar ik ga niet naar de kerk voor de boodschap. Het gaat mij puur om de beleving. Daarom is de nachtmis absoluut niet te vergelijken met het volgen van een dienst thuis voor de televisie. Dat leidt af en irriteert alleen maar. Je moet erbij zijn om de sfeer te ervaren.

Ik vind het ook prettig dat het kerstverhaal hetzelfde blijft, in een wereld die zo ontzettend snel verandert. En je hebt geen bijbelkennis nodig om het te kunnen volgen, als niet-gelovige vind ik dat ook plezierig.

Ik beschouw mijn jaarlijkse bezoek aan de kerk tijdens de nachtmis als een heel erg waardevol rustmoment. En daar is maar weinig plaats voor in het hectische Nederland.



Wilt u ook uw mening geven over een onderwerp uit de actualiteit dat u persoonlijk raakt? Schrijf dit in het kort (vermeld ook uw naam en telefoonnummer) naar Plus Magazine, Postbus 44, 3740 AA Baarn o.v.v. 'de Pluslezer', of e-mail naar: redactie@plusmagazine.nl. Mogelijk wordt u geïnterviewd.