



'Ze loopt echt niet met een sm-pakje door het huis'

Joost Staudt, vriend van presentatrice Nicolette Kluijver

'Floortje Dassing, een vriendin van me, zei dat ze zo'n leuke vrouw voor me kende, volgens haar zouden we perfect bij elkaar passen. 'Wie is het dan?' vroeg ik haar meteen. Dat zei ze niet. Ik zat in een relatie die op z'n eind liep, en Floor wilde niet degene zijn die een breuk zou forceren. In voorgaande relaties sudderde altijd mijn twijfel op de achtergrond. Het basisgevoel ontbrak. Mijn hele leven ga ik altijd voor een tien, en de vraag was of ik in de liefde genoeg moest nemen met een zeven. Op het verjaardagsfeestje dat Floor gaf, stelde ze me aan Nicolette voor. Ik voelde me een beetje *awkward* toen ik daar met haar stond te praten. Om me heen hoorde ik hoe iedereen ons stond te observeren. Oh shit, Joost houdt zijn armen over elkaar geslagen, maar Nicolette vindt hem leuk want ze zit aan haar haar, werd er gefluisterd. Nicolette zei: 'Weet je wat? Ik ga nu naar huis. Bel me maar om af te spreken.' Pas toen we een paar dagen later tegenover elkaar zaten in een restaurant wist ik: oké, het bestaat dus wel. Zó moet het voelen. Dat besef dat je alles aan elkaar kwijt kunt, jezelf kunt zijn, niks voor de ander hoeft te verbergen en lol hebt samen. Ik word al blij als ik aan haar denk.

Nicolette is ontzettend sportief en altijd bezig met leuke dingen. We sporten veel samen, en met onze bordercolleie gaan we naar schapentraining. Nicolette houdt van beesten en kan urenlang naar de vissen in ons aquarium kijken. Het is niet alleen dat we veel met elkaar gemeen hebben, we hebben ook respect voor elkaar. Zij is tien jaar jonger dan ik ben, maar ze liep op haar 16e al in Parijs op de catwalk en had te maken met alles wat er bij die wereld kwam kijken, terwijl ik in mijn jeugd beschermd werd opgevoed. Als kind maakte ik boomhutten en groef ik kuilen in de bossen van Wageningen. Ik was niet iemand die zichzelf later in een pak rond zag lopen op kantoor. Omdat ik avontuurlijk ben en van snelheid hou, wilde ik F16-piloot worden. Toen ik bijna door de selectie heen was, werd ik afgekeurd

op mijn ogen. Ik bleek een kleine cilindrische afwijking te hebben. Dat zorgde ervoor dat ik me wilde bewijzen. Ik zou laten zien dat ik toch piloot kon worden, daarom solliciteerde ik bij de KLM. Weer slaagde ik voor de intelligentietest en de conditietest, alleen werd ik dit keer bij de psychologische test ongeschikt bevonden. Ik had van iemand het advies gekregen om een tikje arrogant over te komen en werd daardoor uiteindelijk afgewezen. Dat bleek de eerste belangrijke les in mijn leven te zijn: wees gewoon jezelf. Achteraf ben ik alleen maar blij. Ik was 19 en romantiseerde het pilotenbestaan. Ik moet er nu niet aan denken om twaalf uur lang in een vliegtuig te zitten.

Ik ben plastisch chirurg en dat beschouw ik echt als het leukste vak van de wereld, al ben ik puur uit praktische overwegingen medicijnen gaan studeren. Chirurgie is een kant van de geneeskunde waarbij je meteen resultaat ziet. Dat geeft direct voldoening. In eerste instantie koos ik voor traumatologie omdat ik het geweldig vind om van alle kanten geprikkeld te worden. Het waren de leukste diensten als ik midden in de nacht werd opgeroepen op het moment dat er meerdere gewonden binnenkwamen. Als enige aanwezige arts was het aan mij om alles in goede banen te leiden. 'Je blijft altijd zo rustig', kreeg ik vaak na afloop te horen. Ogenscheinlijk zag dat er kennelijk zo uit, maar in mijn hoofd kon het af en toe pure chaos zijn. De ene patiënt moest gestabiliseerd worden, de ander kreeg een thoraxdrain en weer een ander moest door naar de operatiekamer. *Bring it on!*, dacht ik dan. Toch heb ik het opleidingstraject om traumatoloog te worden snel opgegeven. Omdat de nacht- en weekenddiensten in het ziekenhuis zwaar waren en te weinig vrijheid gaven om lange reizen te maken. Vier jaar geleden ben ik plastisch chirurg geworden en sindsdien voer ik borstreconstructies uit, opereer ik kinderen met aangeboren afwijkingen, behandel ik >

Geboren: 23 april 1974

Beroep: plastisch chirurg

Aantal exen: 4

Kinderen: Dit najaar verwachten ze hun eerste kind

Ze is onweerstaanbaar: 'Vanaf het moment dat ze wakker wordt.'

Onhebbelijkheid: 'Nicolette denkt altijd gelijk te hebben.'

Irriteert zich aan: 'Mensen met een bontkraag.'

hij van

'Als de baby er is, blijft ze werken. Ik regel de opvang thuis'

Ze ziet mij het liefst:
'In mijn wetsuit.'

Moment van de dag samen: 'Op een zomerse dag op onze *paddle boards* stappen en de zonsondergang tegemoet surfen.'

We lachen samen als:
'We weer eens op een prachtige plek staan op deze aardbol.'

Over 20 jaar: 'Zitten we op een groot zeiljacht waarmee we de wereld rondvaren.'

mensen wiens vingers aangezet moeten worden of patiënten die brandwonden hebben opgelopen. Daarnaast heb ik me gespecialiseerd in cosmetische operaties. Van tevoren leg ik altijd heel goed uit wat een patiënt van een operatie kan verwachten. Een vrouw wiens borst gereconstrueerd wordt, krijgt een decolleté terug en twee borsten die weer een gelijk volume hebben, maar niet haar lichaam zoals het oorspronkelijk was. Wie die illusie wel heeft, wordt ongelukkig, en dan heeft opereren ook geen zin. Ik laat me niet persoonlijk meeslepen door andermans leed. Het enige wat ik als chirurg kan proberen, is om iemand zo goed mogelijk te helpen. Ik geniet van mijn werk en van de dingen die ik in mijn vrije tijd doe. De golven als ik aan het kitesurfen ben, geven me het gevoel dat ik nú leef. De boodschap die Eckhard Tolle met zijn boeken uitdraagt, dat besef heb ik allang. Verschrikkelijk dat die man daar zo veel geld mee heeft verdiend.

Het avontuurlijke dat ik als kind had, heb ik nog steeds. Laatst kwam ik op reis iemand tegen die het over zijn *bucket list* had. Hij noemde de dingen op die hij nog wilde doen; het waren bijna allemaal dingen die ik zelf al heb gedaan. Zo heb ik Floortje ontmoet tijdens de Camel Trophy, een race waarbij je met een landrover door Afrika, India, Chili of Argentinië rijdt. De grootste adrenalinekick kreeg ik tijdens een parachutesprong, en het engste moment beleefde ik toen ik met mijn kitesurfboard tegen de vin van een haai opbotste en een half uur lang in het water lag te dobberen. Vorig jaar ben ik met Nicolette naar Costa Rica gegaan om tussen de bullsharks te duiken. Onder water trok ik haar naar me toe en hield haar stevig vast toen ik twee haaien zag. Ik wist dat ze hartstikke bang was, en toch vond ze het fantastisch om ze van dichtbij te zien.

Op tv is Nicolette het brutaaltje; een karaktereigenschap die je niet kunt faken en die ik geweldig aan haar vind. Wat anderen van Nicolette vinden interesseert me niks.

Haar werk voor het programma *Spuiten en Slikken* doet ze als journalist, het is niet zo dat ze met een sm-pakje door het huis huppelt. Sinds ik haar ken, heb ik meer mensen uit de televisiewereld ontmoet. In het echt zijn ze vaak anders dan ze in de media overkomen. Ik weet nog dat mijn moeder tegen me zei dat Nicolette exact hetzelfde is als op tv. Daarom denk ik dat ze ver zal komen. Ze is precies wie ze is en laat een ander dat ook zijn. Nicolette is vegetariër, maar ondertussen drukt ze mij op het hart om alsjeblieft gewoon vlees te eten, omdat ik daar van hou. Op de dag nadat Nicolette werd verkozen tot vegetariër van het jaar stond ze thuis een biefstukje voor me te bakken.

Dankzij Nicolette kom ik op premières van films en theaterstukken. Leuk om mee te maken, al vind ik het belachelijk om in de *Privé* foto's terug te zien waarbij de kleding van mijn vriendin met 'champagneglaasjes' wordt beoordeeld tot een onvoldoende. Ik vind het prachtig wat ze draagt, en natuurlijk doet de mening van anderen haar wat. Nicolette is iemand waar in het algemeen positief over wordt gepraat en geschreven, al zijn er altijd mensen die anoniem op websites als *GeenStijl* zo lomp mogelijk hun mening over haar verkondigen. Commentaar geven is prima, maar doe dat dan wel met onderbouwing en niet anoniem.

Het moment waarop ze haar zwangerschap in de media naar buiten bracht hadden we goed gepland. Drie maanden lang hebben we het bewust stilgehouden tegenover onze vrienden; Nicolette wilde het nieuws zelf naar de media brengen. Dat deed ze op de radio in *De Coen & Sander show*. Ik zou diezelfde middag alle vrienden inlichten. Maar dat liet zich zo niet regisseren. Vlak voordat Nicolette op de radio kwam, werd ik opgeroepen voor een spoedoperatie. Na afloop stond mijn telefoon vol met berichten. Zelfs mijn vrienden in Amerika hadden het nieuws al op nu.nl gelezen. Als de baby er is, blijft Nicolette doorgaan met haar reisprogramma. Dat moet ze ook gewoon doen, ik regel de opvang thuis wel. Stewardessen kunnen toch ook kinderen krijgen en door blijven werken?

Nicolette en ik zijn twee positieve mensen, we voorzien weinig problemen. Al zijn we relatief nog maar kort bij elkaar, ik weet dat we samen alles aankunnen. Dat is een gevoel dat zich niet uit laat leggen. Ik ben gewoon nog nooit zo'n speciaal persoon tegengekomen. Zelf heb ik altijd al een gezin gewild, maar alleen met iemand waar ik de rest van mijn leven mee samen wil blijven. Ik heb mezelf altijd voorggehouden dat zo iemand wel zou komen, ben altijd in een soulmate blijven geloven. Ik weet nu dat als je iets echt graag wilt, dat je dat ook krijgt. Houd het toekomstbeeld dat je voor ogen hebt op je netvlies en blij daarheen wandelen. Op die manier heb ik alles bereikt wat ik in mijn leven wilde bereiken. De volgende stap is om samen met Nicolette van ons kind te genieten.' <<



Nicolette Kluijver (1985)

Presenteert bij BNN programma's als *Spuiten en Slikken*, *Try before you die* en *3 op reis*. Ze werd als 10-jarige al bekend doordat ze het lied *Mama is morgen van mij* zong bij *Kinderen voor kinderen*. Vanaf haar 16e reisde ze drie jaar lang als model de wereld over voor opdrachtgevers als Diesel, Tommy Hilfiger en G-Star. Na haar modellen carrière kwam Nicolette in 2006 terecht bij BNN. Haar debuut als actrice beleefde ze in het tweede seizoen van *Van god los*, waarin ze de rol van een lesbienne op zich nam. Haar nieuwe programma *Vier handen op een buik* verschijnt in 2013. Hiervoor volgt ze toekomstige tienermoeders die ze bijstaat tijdens hun zwangerschap.



Deze foto is gemaakt toen ik in 2011 met Nicolette in Mauritius was. We staan op het strand in Le Morne, een klein dorpje op het schiereiland waar we heen waren gegaan om te kitesurfen.